



Het verhaal van het potlood.

Een jongen keek toe hoe zijn oma een brief schreef. Nieuwsgierig vroeg hij: “Oma, schrijf je een verhaal over ons? Of over mij misschien?”

Z'n grootmoeder antwoordde de jongen: “Dat klopt, ik schrijf over jou. Maar veel belangrijker dan de woorden is het potlood waarmee ik schrijf.

Ik hoop van harte dat als jij groot bent, dat je zo wordt als dit potlood.”

Een beetje bedenkelijk keek de jongen naar het potlood. Daar was toch echt niets bijzonders aan te ontdekken! Daarom vroeg hij: “Oma, dat is toch een gewoon potlood zoals alle ander, of niet?”

“Dat is maar de vraag, hoe je naar de dingen kijkt, m'n jongen,” antwoordde z'n grootmoeder glimlachend. “Weet je, dit potlood heeft vijf eigenschappen. En wanneer het je lukt om je deze eigenschappen eigen te maken, dan zul je een mens zijn die in vrede met de wereld leeft. (doel van ECIW: innerlijke vrede)

De eerste eigenschap luidt: je kunt grote dingen doen. Maar je mag nooit vergeten dat er een hand is, die al je stappen leidt. Die hand noemen we het Universum, je bent altijd verbonden met alles om je heen. (ECIW: we zijn samen Gods Zoon, Zijn schepping)

De tweede eigenschap laat zien, dat ik het schrijven af en toe moet onderbreken om het potlood opnieuw te slijpen. Daardoor lijdt het puntje wel een beetje, maar is daarna weer goed scherp. Leer dus om af en toe pijn te verdragen, want dat zal je van nut zijn. (ECIW: bij pijn hebben we voor het ego gekozen; angst i.p.v. liefde)

Kijk, **de derde eigenschap** zie je aan het potlood einde: daar zit een stufje, waarmee je fouten kunt verbeteren. Het is namelijk zo, dat correcties niet verkeerd zijn. Integendeel zelfs, ze zijn dringend noodzakelijk om op de rechte “weg” te blijven. (ECIW: als we onze verkeerde keuzes aan de Heilige Geest overgeven, zal Hij die voor ons corrigeren)

De vierde eigenschap zegt ons, dat het bij een potlood niet om het hout of om de uiterlijke vorm gaat, maar om de kwaliteit van de kern, die in het binnenste zit. Let dus altijd op hetgeen er vanbinnen in je omgaat. (ECIW: we zijn denkkeest in plaats van een lichaam)

Tenslotte **de vijfde eigenschap** van het potlood: het laat altijd een spoor na. Dat geldt ook voor jou: alles wat je in het leven doet, laat sporen na. Probeer daarom alles wat je doet, bewust te doen.” (ECIW: een spiritueel pad op weg naar bewustwording)