

## Een Cursus In Wonderen

## bij Veelgoeds

Toen een cursus in wonderen (ECIW) op ons pad kwam, wisten we dat we dit spirituele pad niet meer zou verlaten. Dit is wat we jaren hadden gezocht...

Margrete: “veel lezen, overdenken, lezingen en workshops bijwonen, aan studiegroepen deelnemen, soms begeleiden van groepen, maar vooral in de praktijk brengen van vergeving én het ervaren van de wonderen, hebben me gebracht tot waar ik nu sta op dit pad.”

Het wonder gaat over een verandering (een correctie) in waarnemen, een andere manier vinden om te reageren op wat zich aandient in het leven, het vergeven van mijn vergissingen in mijn denken; niet vanuit angst, maar vanuit Liefde kijken, met behulp van mijn innerlijke leraar (de Heilige Geest van God, Jezus, een Meester, een engel, een gids; wat passend is voor jou).

Want wat ik zie in de wereld, is hoe ik over mezelf denk!

### ECIW =

- een cursus in wakker worden, een cursus in waarnemen
- een mind-training-programma
- een leerweg om mijn mind van gedachten te laten veranderen; van oordeel naar vergeving
- leren kiezen voor een liefdevolle blik naar alles en iedereen en mezelf leren vergeven als ik dit nog niet ervaar
- een doe-boek t.b.v. verbinding in relaties
- leren kijken naar de essentie van ieders wezen
- de herinnering van mijn Werkelijkheid
- het leren herkennen van de blokkades die ik zelf geplaatst heb voor de Liefde
- de waarheid over mezelf (her)ontdekken: een kind van de Liefde



Dit spirituele boek bestaat uit een Tekstboek, een Werkboek met 365 lessen en een Handboek voor Leraren. Eenieder die Liefde onderwijst (in welke vorm dan ook en ECIW is één van de vele vormen!) is *een leraar van de Liefde, de Bron, God*.

Het 1<sup>e</sup> deel van dit boek gaat over het afleren van het “oude denken (ego)” en het 2<sup>e</sup> deel gaat over het aanleren van “juiste / ware waarneming” (de herinnering van wie ik in Waarheid ben; ik ben geschapen als onschuld, Liefde, licht, vrede, vreugde en vrijheid).

### Kies opnieuw

Een krachtige manier van “opruimen” is het 6-stappen-proces van Choose again (H31.VIII 1-12; maak opnieuw je keuze).

Daarin word je uitgenodigd om via een aantal vragen naar binnen te keren en daar het vergevingsproces te laten plaatsvinden. Praktisch en zeer behulpzaam!

Als er ruimte is tijdens een bijeenkomst, zal dit ingezet worden om daadwerkelijk van oude overtuigingen over onszelf bevrijd te kunnen worden; het wonder kan dan op die manier plaatsvinden!

### Doe je mee? Wees welkom!

Op dinsdagmiddagen van 14.00 tot 16.30 uur  
(2x per maand; in de oneven weken van het jaar).

Start: dinsdag 17 januari 2022

We lezen de Werkboek-les van de dag en halen de essentie voor onszelf eruit.

Soms maken we eventueel een uitstapje naar wat het Tekstboek over het thema zegt of doen een werkvorm ermee.

Als het past, doen we een opstelling met een vraag van een deelnemer n.a.v. de les.

Je wordt gevraagd om tussen de bijeenkomsten je ervaringen te “bewaren” om in de volgende bijeenkomst eventueel te kunnen delen.

**Vergoeding:** € 10,- per keer

### **Informatie:**

Op de website van Trainingsbureau Al-licht-5 staat meer informatie en artikelen over ECIW.

### **Opgave:**

Via Paulien Hartog / [info@veelgoeds.com](mailto:info@veelgoeds.com) / 06 4093 3485